

Tekstfragment: De Stijl

Melodie: *Dikkertje Dap* , comp. P. van de Westering

Tekst en bewerking: 18.11.2010 © Lisbeth Anker

De Stijl (1931-1917)

't Was oorlog en, men had het zwaar.

Men was op zoek naar houvast en abstractie.

Vanuit de kunst kwam een reactie!

Zwart wit en grijs, de rechte hoek,

primaire kleuren en veel rechte lijnen:

dat zou de chaos doen verdwijnen.

Een huis, een stoel, een schilderij;

die nieuwe stroming in de kunst heette "De Stijl".

Etc...