

Tekstfragment: Karel V

Melodie: *Op een grote paddestoel, trad.*

Tekst en bewerking: 17.11.2010 © Lisbeth Anker

Karel V (1500-1558)

Karel was pas vijftien jaar toen hij moest gaan regeren

't was nogal een klus om zoveel landen te beheren!

Oorlog hier, oorlog daar, wapens in de hand.

Dat kostte heel veel geld, dat haalde hij uit Nederland.

(COUPLET 2) ...

(COUPLET 3) ...

In vijftienvijfenvijftig deed hij afstand van de troon,

ja, dat was voor die tijd toch wel behoorlijk ongewoon.

Hij liet de boel aan Filips II en steunend op Oranje zei hij:

"Sorry voor mijn fouten hoor" en nam de boot naar Spanje.

In zijn laatste jaren deed hij het rustig aan, en in

vijftienachtenvijftig is hij van ons heengegaan.....(rall.)